

# DÖŞ DEFTERİ



Tayyib ATMACA

ardıç

## HÂL DİLİ

Tomurcuğun yarıp kokuya duran  
Rengini bülbülden aldığı bilmez  
Yok dikenden başka derdini soran  
Gün be gün sararır solduğun bilmez

Beladan kaçtıkça varır belaya  
Peşinde çol çocuk alır alaya  
Turnalarla haber salar sılaya  
Selamının yolda kaldığın bilmez

Tipiyle boranla hâldaşlık eder  
Kurtlarla kuşlarla dildaşlık eder  
Kara bulutlarla yoldaşlık eder  
Gözünün yaşını sildiğin bilmez

Bir zülfün teline dokunsa eli  
Pepeleşir birden gönlünün dili  
Dosta ayan olur belki ahvali  
Gündüz yaşar gece öldüğün bilmez

Akıyla oturur gönlüyle yorar  
Gül atarken kendi başını yarar  
Diyar diyar gezer gönüldaş arar  
Hırlı mı hırsız mı çaldığın bilmez

Yarasını yaralarla sararken  
Hal dilinden anlayanı ararken  
Mazi aynasında saçın tararken  
Kendiyle konuşur güldüğün bilmez

HÂL EHLİNİN OLMAZ  
GÖZÜNDE PERDE

Gördüğüm ya hayal ya da bir düştü  
Sazı çalmak sana söz bana düştü  
Gönül toprağıma bir tohum düştü  
Bir ben sulayayım bir sen sulasan

Üç günden az olur âşığın kini  
Tüm dünyada birdir sevginin dini  
Mesaiden sonra vuslat ipini  
Bir ben dolayayım bir sen dolasan

Hâl ehlinin olmaz gözünde perde  
Kavuşmak var ise ezel emirde  
Sen hafta sonları ben her seherde  
Bir ben meleyeyim bir sen melesen

Sevgiden başka dost almam yanıma  
Ger kaşın kirpiğın batsın canıma  
Sevda tualini gönül kanıma  
Bir ben bulayayım bir sen bulasan

Aldanma dünyanın tahtı tacına  
Ortak eyle sevincine acına  
Mektupları mektupların ucuna  
Bir ben ulayayım bir sen ulasan

Yoktur Atmaca'nın kimseye kastı  
Altından yapılmaz sevdanın büstü  
Hasreti kundağı her akşamüstü  
Bir ben beleyeyim bir sen belesen

## BİR İÇTEN BAKIŞTIR GÖZÜN ÖZETİ

Yüreğim her gece hazar da çalkar  
Ben sana gidemem sen gelemezsin  
Yurdumdan yurduna turnalar kalkar  
Ben selam salarım sen alamazsın

Sevgi nedir hatır nedir bilen yok  
Sevincine ortak olup gülen yok  
İki gözün çeşme olsa silen yok  
Derdine tercüman can bulamazsın

Kar olup yağıyor saçıma aklar  
Ektiğimi bitirmiyor topraklar  
Dallarımı terk ediyor yapraklar  
Ben gazel dökerim sen solamazsın

Hayalin burada çekip gitmiyor  
Kızardı gözlerim uyku tutmuyor  
Seni düşünmeye gece yetmiyor  
İkinci fecire sen kalamazsın

Gözüne kem gözler bakmasın sakın  
Dilini türküler yakmasın sakın  
Gönlün bir soysuza akmasın sakın  
Yaram göz göz olur em bulamazsın

Küle ulaşmaktır közün özeti  
Bir içten bakıştır gözün özeti  
Söyle nasıl olur sözün özeti  
Efkâr çekip çekip gam solumazsın

SERMAYEM AŐKIMDIR  
YARA GELİRİM

Uykumu aparmıő ela gözlerin  
Baőıma olacak bela gözlerin  
Bakanda gözlüğüm ola gözlerin  
Senden başkasını görmeye yârim

Kanımla kızarsın tomurcuk gülün  
Bir konsa avcuma tutuőur elin  
Allah Őahit iki gözüm kefilin  
Seninle bir ömür sürmeye yârim

Nereye gidersen ora gelirim  
Sermayem aőkındır yara gelirim  
Gönül avlundaki dârâ gelirim  
Gücün yetmez senden sürmeye yârim

Düşünde kovsan da uyu desen de  
Gözlerim bir dipsiz kuyu desen de  
Sabreyle bir ömür boyu desen de  
Beklerim bir kere görmeye yârim

Efkâr çekiyorum har soluyorum  
Kalbim sıkıőıyor zor soluyorum  
Betim benzim geçti yâr soruyorum  
Felek defterimiz dürmeden yârim

Adınla yan yana yazılsın adım  
Bu canı yolunu kurban adadım  
Kökünden kırılsın kolum kanadım  
Senden başkasını sarmaya yârim

ÖMRÜM GEÇER  
BAHTIM İHTİYAR OLUR

Kadir mevlam beni düşürme dârâ  
Halimden anlamaz kaşları kara  
Her akşam bir yara sabah bir yara  
Aça aça öldürmeye kasteder.

Pervaneler gibi başım dönderir  
Kavrulup yandıkça ateş gönderir  
Bilmem gerçek söyler bilmem kandırır  
Bazen burcu burcu kokar mesteder

Allah'ım bu derdin yok mu dermanı  
Gözü söyler kaşı yazar fermanı  
Daha kaldırmadı gönül harmanı  
Elvan elvan derdi toplar desteder

Bir gün yağmur olur bir gün kar olur  
Korkarım ki kara toprak yâr olur  
Ömrüm geçer bahtım ihtiyar olur  
Merağımdan gece gündüz hasteder

Gece gündüz hasret çektiğim bilmez  
İçime düşerim çıkarın olmaz  
"Ölen hayvan imiş âşıklar ölmez"  
Gönlüme oturur beni posteder

SONBAHAR KAPIMA  
GELDİ DAYANDI

Ava çıktım bir ceylana vuruldum  
Tetiğim kırıldı gezim kalmadı  
Gam dağında türkülerle sarıldım  
Sancıyı emzirdim sızım kalmadı

İkinci kırkımdan üç sene aldım  
Ne bir ot kopardım ne gonca yoldum  
Hasretle yoğruldu gam ile doldum  
Dilim yara bere sözüm kalmadı

Ne dışım uyandı ne içim yandı  
Sonbahar kapıma geldi dayandı  
Betim benzim som sarıya boyandı  
Dallarım kurudu özüm kalmadı

Hâl anlattım durdum hâl bilmezlere  
Yol gösterdim durdum yol bilmezlere  
Gül devşirip verdim gül bilmezlere  
Kendime bakacak yüzüm kalmadı

Gönlüme yaslanan yâr başı sandım  
Ateşle ıslandım suyla uslandım  
Kendime tutundum sana yaslandım  
Yalancı dünyada gözüm kalmadı

KİRPİK ORDUN  
TALİM EDER DÖŞÜMDE

Duvarдан indirdim gönül sazımı  
Dinle hele âşık nere ne söyler  
Gamzenden merhem sür dindir sızımı  
Tabipler ne söyler yara ne söyler

Kirpik ordun talim eder döşümde  
Gün görmedim göster kırk üç yaşında  
Tel duvaklı gelin olsan düşümde  
Zülfünün telleri ba'gra ne söyler

Yanan ateş kor olunca uslanır  
Dertli başlar yâr göğsüne yaslanır  
Bir dağlara bir içine seslenir  
Ağ bulutlar pare pare ne söyler

Toprakları şerha şerha yarılan  
Hasretine yorgan gibi sarılan  
Yüreğinin meydanına kurulan  
Cellada ne söyler dârâ ne söyler

Gözü yaşlı kalbi kırık sunası  
Yüreğine yakar vuslat kınası  
Belimdeki çocukların anası  
Bilmem ol gözleri kara ne söyler



## HÜZNÜ KOVALARSIN KAPINDAN GİTMEZ

Gözlerin yollarda kulağın seste  
Can kuşun çırpınır durur kafeste  
Aldığın verdiğin her bir nefeste  
Yar kokusu gelmeye mi başladı

Bir gün hüzün bir gün sevinç yaşarken  
Sabır ile yüce dağlar aşarken  
Yüreğini yüreğime döşerken  
Goncaların solmaya mı başladı

İstedin olalım her gün can cana  
Bu yollar çetindir söyledim sana  
Bayramda avcuna yakmadan kına  
Kara gözler dolmaya mı başladı

Bazen günler uzar bazen gün yetmez  
Gam dağını kara bulut terk etmez  
Hüznü kovalarsın kapından gitmez  
Dert saçını yolmaya mı başladı

Aşk atının terkisine binerken  
İçin kavrulurken dışın donarken  
Yalancıktan ayrılığı denerken  
Ekmeğini bölmeye mi başladı

Yok mu yarin dert bölüşen bacısı  
Söylesene ey günlümün ecesi  
Bir gün boyu hasretliğin acısı  
Yüreğini delmeye mi başladı

## SÜRME

Koy uykumu gözüne sürme çek geceleri  
Sen koynunda azat et yayarım acıları  
Varsın tütsün ellerin evinde bacaları  
Ben beklerim it gibi kapıda geceleri

## YARA

Kaç hançer sırtıma saplandı güldüm  
Kansere çevirdi dil yaraları  
Yâr yoluna yaprak yaprak döküldüm  
Dâr yolunda kanar gül yaraları

## GÜZ KAPIDA BEKLİYOR

Geceleri gözlerim gözlerini bekliyor  
Ne olur saçlarını tarasın parmaklarım  
Yüzündeki tebessüm solsa kalbim tekliyor  
Güz kapıda bekliyor uçuyor yapraklarım

AYNAMDA SAÇINI  
TARAMAZ OLDUN

Sabır ağacımdan yaptığım sazın  
Tellerini kırmaya mı başladın  
Uzunu kısası olur bir nazın  
Tuzla yaram sarmaya mı başladın

Hâllerim nicedir aramaz oldun  
Aynamda saçını taramaz oldun  
Çol çocuklar gibi yaramaz oldun  
Kötü düşler görmeye mi başladın

Akşam söz verirsin sabah cayarsın  
Körpe derdin dert sürümle yayarsın  
Her gece içime ateş kayarsın  
Küllerimi sormaya mı başladın

Candan seven bıkmaz yolları gözler  
Gönlünü süpürür çarşafın düzler  
Dilinin altında yetmeden sözler  
Ele sofraya sermeye mi başladın

Yüreğin hiç böyle yürek görmedi  
Candan istedin de O ne vermedi  
Bana gül at taş başımı yarmadı  
Avluna dar kurmaya mı başladın

Bağrım kan gönüne döndü yaşımdan  
Sevdanla sarhoşum çek git başımdan  
Gel de uçur can kuşumu döşümden  
Toprağımı yarmaya mı başladın

## VUSLAT AŐI

Sabırla piŐiyor vuslatın aŐı  
Kaldır at bađrına bastıđın taŐı  
Akmayacak artık gözünün yaŐı  
Durulmaya hazır mısın sevdiđim

Aylar yıla döndü günlerim aya  
Çok Őükür tutuyor aşkımız maya  
Yeter bana yüzündeki öz boya  
Görölmeye hazır mısın sevdiđim

Yalancı dünyada gönöl payıma  
Kahvaltıda sevgi katıp çayıma  
ÇarŐaf gibi deniz olup kıyıma  
Serilmeye hazır mısın sevdiđim

Biraz daha sabret Allah aşkına  
Yeter dönderdiđin beni Őaşkına  
Yarın bir gün yüređimin köŐküne  
Kurulmaya hazır mısın sevdiđim

Kalkanda dađların karı boranı  
Yüređimle saracađım yaranı  
Hasretinle yaŐıyorum her anı  
Sarılmaya hazır mısın sevdiđim

## GÖZCÜ

Gözlerimi gözcü koydum yollara  
Yürek kebab oldu pişti gel gayri  
Halimiz pelesenk oldu dillere  
Derdimiz dağları aştı gel gayri

Türküler dokunur depreşir yaram  
Kendime çatarım açılır aram  
İsterim yarayı yâr ile saram  
Yeter sabrım doldu taştı gel gayri

Yorgan diken oldu döşek taş oldu  
Her gece dört duvar arkadaş oldu  
Bağrım tarla oldu gözüm yaş oldu  
Bentlerim yıkıldı taştı gel gayri

Aklım fikrim işim gücüm sen oldun  
Candan geçtim candan özge can oldun  
Damarımda akan deli kan oldun  
Gamdan başım dara düştü gel gayri

## DUA

Baş dara düşünce yâren yok yâr yok  
Cellâtlar çoğalır ortada dar yok  
Sermayen ahuzar kasada kâr yok  
Halimizi hale dönder Allahım

Dertliler derdini dert ile dağlar  
Toplanır başına dumanlı dağlar  
Anandan gayrısı yalandan ağlar  
Gözlerime bulut kondur Allahım

Yanacaksam döne döne yanayım  
Ekmeğimi yâr aşına banayım  
Vakit tamam ise canı sunayım  
Şol görklü meleği gönder Allahım



YÜREĞİMİZ  
BİRBİRİNE YOL OLDU

Acıyı acıya kattık bal oldu  
Boynumuz büküldü ince dal oldu  
Yüreğimiz birbirine yol oldu  
Arada engeli kaldır Allahım

Sen düşürdün içime bu ateşi  
Arasam yurdumda bulunmaz eşi  
Karanlık dünyama doğdur güneşi  
İçimi huzurla doldur Allahım

Saçlarıma yağın karları kaldır  
Bağrım erimeden korları kaldır  
Sonumuz hayreyle şerleri kaldır  
Her insan günahkâr kuldur Allahım

Gece nasıl ölür gün nasıl doğar  
Yalnızlık saldırır ruhumu boğar  
Hasretten içime rahmetler yağar  
Bir güzel ölümlle öldür Allahım

## YAMAN İŞ

Ela gözlüm gözün yollara diker  
Hasretten dal gibi boynunu büker  
Gamlanır gözyaşın içime döker  
Bu nasıl destandır yaz yaz bitmiyor

Onulmaz yarayı yad elden aldım  
Sevdikçe açıldım sevdikçe soldum  
Bu ne yaman işmiş kan terde kaldım  
Ferhat'ça dağları kaz kaz bitmiyor

MECNUN KİTABININ  
HAFIZI OLDUM

Saçlarıma yağın karı görürsün  
Onulmaz dertlere derman verirsin  
Göz göz olan yaraları sararsın  
Hasretlik elinden yıldık Allahım

Kendimde dolaştım onda kayboldum  
Derdin türlüünü başımda buldum  
Mecnun kitabının hafızı oldum  
El açtık kapına geldik Allahım

Kendi zindanımız kuyumuz oldu  
Yalnızlık emmimiz dayımız oldu  
Her gece gözyaşı çayımız oldu  
İçe içe bir hoş olduk Allahım

TENİMDEN RUHUMA  
SANCILAR SIZAR

Derdinden divane olsam ne yazar  
Günden güne gönül yarası azar  
Tenimden ruhuma sancılar sizar  
Canınla canımı sar da göreyim

Döşümden düşüne kuş kanat vurur  
Kor ateş üşütür buzlar kavurur  
Bühtan rüzgârları külüm savurur  
Canınla canımı kar da göreyim

Yılanın yalandan zehirdir farkı  
Takdiri yolundan çevirmez korku  
Ölüme koşan at dinlemez örkü  
Canınla canımı sırda göreyim

Cemre düştü hava toprak uyandı  
Can yurduna gam ordusu dayandı  
Göz yaşlarım kan rengine boyandı  
Canınla canımı sür de göreyim

Yalancı dünyanın üç vakit günü  
Hangi gün bilinmez ölüm düğünü  
Yarın muhal olur yaşat bu günü  
Canınla canımı dür de göreyim

GÖNÜL KÖŞKÜ  
SEVGİ İLE DÖŞENİR

Bunca yıl acıyla dolduğum yeter  
Hasretlik acısı hepsinden beter  
Senle geçen günler gözümde tüter  
Uykumu gözüne sür uyu yârim

Yıllar saçlarıma aklar düşürdü  
Yalnızlık döşümde çile pişirdi  
Aşkın beni yadellere düşürdü  
Canımı canına ser uyu yârim

Uzasın bu gece sabah olmasın  
Tebessümün gül yüzünde solmasın  
Kötü günler kapımıza gelmesin  
Hayalim döşüne sar uyu yârim

Kara bulutlarla sarıldı gözüm  
Bulandı duruldu yoruldu gözüm  
Kara gözlerine vuruldu gözüm  
Uyanda kendine sor uyu yârim

Uğruna dökerim damarda kanı  
Gelse de uykunun en tatlı anı  
Sabırla beklemek gerek zamanı  
Düşleri hayıra yor uyu yârim

Dilinde kelamın sözün olayım  
Döşünde çaldığın sazın olayım  
Göllerde ördeğin kazın olayım  
Beni bir atışta vur uyu yârim

Böyle sevda yüz yılda bir yaşanır  
Yüreğimde kendi özüm boşanır  
Gönül köşkü sevgi ile döşenir  
Derdini sürüme sür uyu yârim

BİNMIŞİM BİR KERE  
SEVDA ATINA

Bu sabah yalnızlık kapımı çaldı  
Gözümü bulutlar misafir geldi  
Yine hasret oku sinemi deldi  
İçime bir sızı düştü sevdiğim

Canıma bir ateş düştü yanarım  
Yaram göz göz oldu durmaz kanarım  
Sarı sıcaklarda sensiz donarım  
Derdim umman oldu taşı sevdiğim

Senden haber gelmez şaşırdım kaldım  
Tel ile turnayla haberler saldım  
Yetim çocuk gibi ortada kaldım  
Yokluğun sinemi deşti sevdiğim

Binmişim bir kere sevda atına  
Hesap etmem beri nedir öte ne  
Açtım ellerimi Allah katına  
Umudum dağları aştı sevdiğim

## KAŞLARIN

"Ay nazenin ay gabagın altında  
Ne göyçek çekilip gara gaşların  
Gözlerin süzöldü canım özöldü  
Vurdu yüreğime yara gaşların"

Bir avcı elinde gerilmiş yay mı  
Yelesini rüzgâr okşayan tay mı  
Kıvrılıp gönlüme akan bir çay mı  
Hardan gelir hara akar kaşların

Sadakta okunu atacak gibi  
Kartal olup avın tutacak gibi  
Kalbimi söküp de yutacak gibi  
Gökde gezer pare pare kaşların

İçime her akşam bir ateş yakar  
Ateşin alevi gözümde çıkar  
Her türlü belayı üstüme yıkar  
Rüzgâr olup eser hara kaşların

Onu anlatmaya dil yetiremem  
Hâlimi dökmeye hâl yetiremem  
Her canı çektikçe bal yetiremem  
Gönderir her seher tura kaşların

BAŞIBOŞ BULUTLAR  
YOLDAŞIM OLDU

Sen orda gecenin koynuna girip  
Uykuyla aramı açtın güzelim  
Yastığım üstüne saçların serip  
Döşümde yaralar açtın güzelim

Gözün kör değildi aklın var idi  
Belki sana cevan biri yâr idi  
Boyun bosun güzelliğin var idi  
Kendine bir deli seçtin güzelim

Aklımın önüne tuzaklar kurdun  
Ben seni avlarken sen beni vurdun  
Teleklerim asumana savurdun  
Sonra yadellere uçtun güzelim

Bak yine gözlerim maziye daldı  
Dünkü gülen yüzüm sarardı soldu  
Başı boş bulutlar yoldaşım oldu  
Bendimi doldurdun taştın güzelim

Sözlerin zülfikar ikiye biçer  
Toprağın doymaya al kanım içer  
Sabredersen ruhum tenimden uçar  
Dikişsiz gömleği biçtin güzelim

İçtiğim gözyaşı kandırır oldu  
Hasretlik acısı yandırır oldu  
Sözlerin üşütüp dondurur oldu  
Yaramı yeniden deştin güzelim



VARSIN GÜLLER  
YAĞSIN DARA GİDELİM

Başiboş bulutlar takılın bana  
Dağları aşalım yâre gidelim  
İster turnalarla ister yan yana  
İsterseniz pare pare gidelim

Nehirlerden suyumuzu alalım  
Şehirlere biraz gölge salalım  
Susuz topraklarda biraz kalalım  
Geceleri yara yara gidelim

İt huylu bu nefsi zincire vurak  
Her gün asumanda semaha durak  
Dinlenirken hu çekerek oturak  
Alevi üfleyip hara gidelim

Can kuşunu gözümüzde sulayak  
Ruhumuzu birbirine dolayak  
Ne istersek ol Kerim'den dileyek  
Badeyi içmeye pire gidelim

Her gün gözlerimiz yaş ile dolsa  
Sinemiz günlerce ateşte kalsa  
Bu yolun sonunda ölüm de olsa  
Bahtımızın kıyı sıra gidelim

Adımızı çiğneyerek yutsunlar  
Ne ağıt yaksınlar ne yas tutsunlar  
Mülkümüzü can mülküne katsınlar  
Varsın güller yağsın dara gidelim

AV

Gel bulut avına çıkak bu gece  
Yağmura duralım yaşa duralım  
Oyunda birlikte başa duralım  
Keyfimizce halay çekek bu gece

Dağlardan şehre bakak bu gece  
Kimin evi yanar kimin yüreği  
Kimlerin özünde pişer çöreği  
Varıp sofrasına çökek bu gece

Yalnızlığın belin bükek bu gece  
Avucunu güzelcene yalarsın  
Hay diyerek zülfikarı çalarsın  
Canının canını yakak bu gece

Gam soluyak efkâr çekek bu gece  
Dağı taşı boz bulutlar bürüsün  
Ağ bulutlar can yurduna yürüsün  
İçimize yağmur dökek bu gece

Korkumuza kurşun sıkak bu gece  
Üstümüze gelenleri vuralım  
Sonra dönüp yaramızı saralım  
Gözümüzü Hak'a dikek bu gece

YÜCE DAĞ BAŞINDA  
KAR BULAMADIM

Ko sabahın nuru yüzüne vursun  
Can iste can canı yorula sersin  
Sabahki işlerin birazcık dursun  
Aynamda saçını örsene yârim

Karanlık çıldırttı ışıklar söndü  
Üstümde Azrail kuş gibi döndü  
İçerim tutuştu dışarım yandı  
Sineme hançeri vursana yârim

Gece uyumadım başında kaldım  
Beş günlük dünyaya can kuşun saldım  
Yağmurla yuyundum tertemiz oldum  
Uyan da canına sarsana yârim

Alevlere daldım kor bulamadım  
Yüce dağ başında kar bulamadım  
Yaramı saracak yâr bulamadım  
Ruhumu daraya gersene yârim

## DEYİŐME

Söylesene Seher yâri gördün mü?  
Canında can açar dedin ne dedi  
Yarası nicedir açıp sardın mı?  
Bu günler de geçer dedin ne dedi

Sözü düz demedim yaktım canını  
Gözyaşıyla karıştırdım kanını  
Gama beleştırdim her bir anını  
Bir daha gözyaşı içirmem dedi

Bir gün yokluğuma dözebilmedi  
Derdinden derdini yazabilmedi  
Sensiz şardan şara gezebilmedi  
Gurbet elde naçar dedin ne dedi

Canımı yoluna sardım bilmez mi  
Hastolanda kanat takıp gelmez mi  
Söyle yârim kadir kıymet bilmez mi  
Gelirse gül gibi açarım dedi

Efkâr çeke çeke gamzede olmuş  
Sensizlik saçını başını yolmuş  
Dudağının tadı dilinde kalmış  
Uykuları kaçır dedin ne dedi

Dünyanın işine kafa yormasın  
Dili ile yüreğimi yarmasın  
Gurbet kahrı çekemezse durmasın  
Gönlüne soframı açarım dedi

Gözüne kem gözler dokunabilir  
Hicaptan utanır sakınabilir  
Yüzünde hasretlik okunabilir  
Dost düşmanı seçer dedin ne dedi

O kendi kendime mukeyyet olsun  
İçine dışına hayalim dolsun  
Darakınca elin Allah'a salsın  
Gözlerim keskindir seçerim dedi

Hasretinden delolmaya az kaldı  
Sensizlikten sinesine köz saldı  
Telsiz tezenesiz yâre saz çaldı  
İçerisi geçer dedin ne dedi

Kendi bilir ben yolunu gözlerim  
İki çeşme eylemesin gözlerim  
Akşam sabah çarşafını düzlerim  
Sarmazsa kendimden geçerim dedi

Yaraları göz göz olmuş kanıyor  
Kor ateş içinde kalmış yanıyor  
Düşünde gördüğün gerçek sanıyor  
Hüzün ekip biçer dedin ne dedi

Sabır dergâhına postunu sersin  
Gözünü kapayım yüzümü görsün  
Kalbimi yarasın üstüne sürsün  
Derdini ikiye biçerim dedi

Gözünü gönlünü açmış geliyor  
Hasretinden kuzu gibi meliyor  
Açmış avuçların seni diliyor  
Sana doğru uçar dedin ne dedi

Aşkından delolan bir avereyim  
Bulutlar misali pare pareyim  
Hele bir kanadın açsın göreyim  
Kendisinden önce uçarım dedi

Öten gün yârimi kırdım bilmeden  
Konuşmuşum ağzım dilim silmeden  
Beş günlük hayatın tadın almadan  
Bu dünyada göçer dedin ne dedi

Sözü bazen bıçak gibi kesse de  
Bazen deli rüzgâr gibi esse de  
Ben hiç küsmem kendi bana küsse de  
Yârimle birlikte göçerim dedi

KO ADIMIZ OLSUN  
BİRAZCIK DELİ

Kim çıkıp gelmiştir de mezarında  
Doğruluk cevherdir hak nazarında  
Bezirgân değilim söz pazarında  
Sütüme biraz su katabilmezem

Ta galu belada demişim beli  
Ko adımız olsun birazcık deli  
Allahım sen eyle huyumu ali  
Sözümün üstüne yatabilmezem

Ya hu ya hu diye ötmeye varım  
Göklere yükselsin ko ahuzarım  
Dönüp hesap etmem zararım kârım  
Yadların bağında ötebilmezem

Dünya ki her sabah kurulan pazar  
Üstünde asuman altında mezar  
O darda kalanı eylemez bizar  
Ben kendi çenemi çatabilmezem

Sizin orda vurmaz gökleri ezan  
Yaz geldi geçiyor bak geldi hazan  
Sinemin üstüne kurulur kazan  
Yanarak yunarım tütebilmezem

Dilimde tüy bitti canım yaksana  
Gönül perdelerin açıp baksana  
Gözlerimden bulak gibi aksana  
Uçurma aklımı tutabilmezem

BEZİRGÂN DEĞİLSEN  
GİTME PAZARA

Anlatsan kim dinler arzuhalini  
Susar isen sakın yutma dilini  
Sinene koyunca yâr hayalini  
Gerçekten aşıksan söze ne gerek

Sanki gözleriyle ummana dalar  
Vuslat burçağını diliyle yolar  
Yârin kapısını sukûtle çalar  
Hâl diliyle söyler söze ne gerek

Dolaştığın yerde gelir kokusu  
Sana gerek, olmaz O'nda uyku su  
Korkaklara ayan olur korkusu  
Gerçeği görmeye göze ne gerek

Bezirgân değilsen gitme pazara  
Sanki yarın seferin var mezara  
Yakarsan türküyü bak ahuzara  
Biz bize biz olsak bize ne gerek

Saçlarıma yağın karı kürürüm  
Can gidek diyen de sormaz yürürüm  
Sen orda bakarsın burda görürüm  
Aynaya ne gerek yüze ne gerek

Pervane libasın ateşe tutar  
Uykusu gelince alevde yatar  
Küstürme gülümset vuslatı yeter  
Sinemiz üstünde köze ne gerek

Söz bitmez köz biter sinem üstünde  
Can alışverişi yapar dostunda  
Susamışım aşkı doldur destinde  
Aladağda kara buza ne gerek

ECEL OKU  
SAPLANINCA KULUNCA

Enini boyunu ölçerim sözün  
Hesabını yapmam tavuğun kazın  
Gönlünün gözüyle bakarsa gözün  
Benzetmez it nefslî yazara beni

Yâd eldeyim obam elim yok kine  
Susar iken yuttum dilim yok kine  
Yüreğimden başka malım yok kine  
Komaz bezirgânlar pazara beni

Bazen aras gibi bazen kür gibi  
Bezen yağmur gibi bazen kar gibi  
Çağır artık toprak gibi yar gibi  
İçinde çalkanan hazara beni

Baktığım aynada kendim ararım  
Yâr diyende ol sinemi yararım  
Kendi yaram kendelimle sararım  
Varsın uğratsınlar nazara beni

Yâren nerde durur yâr nerde durur  
Yüreğimi aşk ateşi kavurur  
Gözünden gözüme bulut savurur  
Ol sahibim koymaz bizara beni

Ecel oku saplanınca kulunca  
Ağ benzimiz sararıp da solunca  
Senden önce emir vaki olunca  
Elinle sen indir mezara beni

Sen topraktan halk eyledin âdemi  
Yâr elinden sundur artık bademi  
Şayet bu gün doldurursam vademi  
Baktır pencereden gülzare beni



SÖZ ÇİÇEKTİR  
EZ DİLİNDE BAL EYLE

Sevda kolay olsa herkes çekerdi  
Yüreğine gonca güller dikerdi  
Haysiyeti ol Ferhat'a çekerdi  
Dağ ile bayırla döklerle konuş

Can canı edecek elbette merak  
Can diyende canı işitmek gerek  
Bazen gam sinende pişirir çörek  
Ciğerle böbrekle dalakla konuş

Şükürle kapını açıp sabaha  
Yer verme içinde ah ile vaha  
Kaldır kuşlarını her gün Allaha  
Asumana dalıp felekle konuş

Deftere işlenir yaptığın işler  
Şeytan bir kurt olur aklını dişler  
Her insan elbette cenneti düşler  
Sağ omuz başında melekle konuş

Söz çiçektir ez dilinde bal eyle  
Yirmi düşün on hesapla bir söyle  
De ki Rabbim halimizi hay eyle  
Gözlerinden akan bulakla konuş

Ey gönül gölümde gezinen sunam  
Müjgan oklarınla delersin sinem  
Söyle ki aşkınla de nasıl yanam  
Ricaların bazen fermana döner

Gerdikçe gerilir gönlümün teli  
Kokunu getirir her seher yeli  
Sanki yıllar oldu görüşmeyeli  
Hasretin sinemde harmana döner

Sensiz canım bal istese yutamam  
Yokluğunun çetelesin tutamam  
Sağa dönsem sola dönsem yatamam  
Sensizlik başımda kirmene döner

Acıyı emzirdim yıllar boyunca  
Dua edem olsun sözün huyunca  
Yaram azar acı sözün duyunca  
De ne zaman sözün dermana döner

Bu kalan ömrüme ilkbahar isen  
Ayva isen turunç isen nar isen  
Can diyende canda biten yâr isen  
Atmaca kapında kurbanı döner

MERHEMİ BULMADAN  
YARAYI AÇMA

E. Erez'e

Karanlığın gölgesinde kalmışsın  
Kadehini asumana çalmışsın  
Kendin ile cangamaya dalmışsın  
Gönlünün önüne bakarak yürü

Gece sığınaktır sense kaçaksın  
Dışından içine saklanacaksın  
Kirlensen rahmetle paklanacaksın  
Nefsini peşinden çekerek yürü

Yükün ne ki iki büklüm olasın  
Cephede değilsin topal kalasın  
Aşkın mektebinde sen bir balasın  
Bıyığına tarak takarak yürü

Merhemi bulmadan yarayı açma  
Kendinden kaçarken nefesine düşme  
Şem orda yanarken ışığa uçma  
Hay'dan Hu'ya kanat takarak yürü

Göster kim doldurur peteğe sözü  
Kim demiş görmüyor amanın gözü  
Yağmadan haberdar eyle öksüzü  
Aç göze yumruğun sıkarak yürü

YAR DÖŞÜNÜ  
YÂR İÇİNDE UYUSUN

Gönül ısdarında aşkı dokudum  
Şardan şara gezdim Yunus okudum  
Bülbül oldum seherlerde şakıdım  
Nasılsa bir gönül yıkmayı bilmem

Gelen bela sefa gelir hoş gelir  
Gül attıkça yârdan daim taş gelir  
Eyvah ömrüm güz tükendi kış gelir  
Korkarım ki yaprak dökmeyi bilmem

Yar döşünü yâr içinde uyusun  
Ko derdini kar içinde uyusun  
Sen sus dilim har içinde uyusun  
Gözümden yüzüme akmayı bilmem

Bir gün تنها bırakmadım gülümü  
Gülüm gibi seviyorum ölümü  
Yangından geriye kalan külümü  
Yârin toprağına ekmeyi bilmem

Can yurduna can fidanı dikmişim  
Sevinerek ne cefalar çekmişim  
Su istemiş gözyaşımı dökmüşüm  
Ayrık otun dahi sökmeyi bilmem

Bir ahdi bilirim bir de vefayı  
Sürüyorum yana yuna sefayı  
Eyyüp gibi ah okşasam cefayı  
Öperdim yarayı yakmayı bilmem

Ayakta duracak hâlim kalmadı  
Bekliyorum saki badem dolmadı  
Can kadehin daha yere çalmadı  
Ben daha kafayı çekmeyi bilmem

Temizlensem giysem beyaz libası  
Süpürsem evimde kırk yıllık yası  
Okur kulağıma aşkın ustası  
Hu diye boynumu bükmeyi bilmem

Ney sustu meycinin yanar gözleri  
Dilinin altında kanar sözleri  
Meze diye sunar kara közleri  
Dışından içime bakmayı bilmem

KENDİ ATEŞİNİ  
TAŞIR HER KİŞİ

Daha toydur diye yâri nazlarım  
Gündüz yanar gece karı dizlerim  
Hayaline baka baka gözlerim  
Akşamları kızıl guruba döner

Bazen şaki gibi yoluma durur  
Ya odsuz ocaksız yakar kavurur  
Bir gün hortum olur göğe savurur  
Gönlümün sarayı haraba döner

Sanki öz canıma batar ellerim  
Aklımın göğünde tüter ellerim  
Uzatsam boşluğu tutar ellerim  
Sarılmak istesem seraba döner

Yüreğine aşk tohumu ekenin  
Bülbül olan kahrın çeker dikenin  
Yad ellerde yar hasreti çekenin  
Her gece gözyaşı şaraba döner

Yorulmak usanmak değil er işi  
Kendi ateşini taşır her kişi  
Kapıda örklü at kırar kirişi  
Ruhum uçar tenim turaba döner

## İNSAN BU DÜNYANIN KONARGÖÇERİ

Gün yüzüne vursun ısısın için  
Sözü yetir söyle ham sözden kaçın  
Büyük ol küçüğün bağıyla suçun  
Herden canda çiçek açmaktır sanat

Gözü dikmek yâr gelecek yollara  
Kokusunu deęişmemek güllere  
Derman diye ince beli kollara  
Sarıncı kendinden geçmektir sanat

İnsan bu dünyanın konargöçeri  
Benlik söner aşk girince içeri  
Döşcebinde çıkararak açarı  
Cananın canını açmaktır sanat

Uyarsan nefesine olursun verem  
Sen benden can iste yoluna serem  
Orda Aslı burda tutuşur Kerem  
Yâr diyende yardan uçmaktır sanat

Eyyub huylu olan bezmez yarada  
Ak gün sağar dua ile karada  
Tel tezene saz vesile arada  
Yâr elinde bade içmektir sanat

Ben gönlümün kapısında beklerim  
Hasyetini öz-özümde saklarım  
Sabır edip günü güne eklerim  
Pervanece aşka açmaktır sanat

DÜŞLERİMDE YAR  
ÇENEMİ ÇATIYOR

Yâr için başıma belaya saldım  
Mecnun'dan Ferhat'dan nasibin aldım  
Nereye gideyim şaşkırdım kaldım  
Gücüm ancak gözyaşıma yetiyor

Hatıralar süslü yalan oluyor  
Her gün uykularım talan oluyor  
Yorgan akrep yastık yılan oluyor  
Horozlarsa ilk akşamdan ötüyor

Bahar geldi geçti yaz yarın biter  
Söz vardır gül kokar söz vardır batar  
Her yiğit gönülde bir ceylan yatar  
Yollarıysa haramiler tutuyor

Deryaları geçtik korkarız çaydan  
İçimizden büyük bulunmaz meydan  
Sen Hu diye iste yeterki Hay'dan  
Kaşımızın üzerinde bitiyor

Bağrıma bastığım taşa mı yanam  
Avcunda kuşları uçurur anam  
Yunuslayın soğuk su ile yunam  
Düşlerimde yâr çenemi çatıyor



DURGUN SULAR  
DERİN OLUR

At izi karışmış itin izine  
Bakan yok doğrunun merdin yüzüne  
Nodulları öküzlerin gözüne  
Zamanı gelince sokarız ađam

Boşta koyuyorsun dolu almıyor  
İçi boş dolular kıymet bilmiyor  
Alt sakal üst bıyık tükür olmuyor  
Sabırla tespihi çekeriz ađam

Ko oyunun onlar bilsin hilesin  
At kemiđi yalayanlar yalasın  
Durgun sular derin olur bilesin  
Bir gün bendimizi yakarız ađam

Dođruluk ateşten gömleđe döndü  
Pervane olmayan çingıdan döndü  
Kanaatkâr yüzün Mevla'ya döndü  
Ancak O'na boyun büküriz ađam

Sen de ben de birer konargöçeriz  
Kısmet çeken yere bir gün uçarız  
Bir gün olur hak şerbetin içeriz  
Gör kimin sırtında sekeriz ađam

Nasip bir kuş biz avcıyız peşinde  
Allah yüzün ak eylesin işinde  
Her daim kalasın kemâl yaşında  
Doyunca yüzüne bakarız ađam.

## KAHVE ALTI

Sana gözyaşımdan çay suyu koydum  
Yüreğimden peynir kestim de uyan

## BEKÇİ

Ben bir gece bekçisi sen içimde bir hır/kız  
Dadanmışsın geceme kovalarım tutamam